



My dog 2014

Den är allt väldigt vacker. Svart och guld gör sig väldigt bra tillsammans. Det är iaf min uppfattning! Guld är lite av änglarnas färg och änglahår har våra vackra wheatens! Montern är klädd i svart tyg med två stora siluetter av vår ras. De liksom står ut från bakgrunden tillsammans med texten och jag känner att det tilltalar mig!

VI SLÅR OSS ner på ett par stolar medan ett sista röj görs för att få i ordning på montern!

Vi får några lätta instruktioner och sedan lämnas vi ensamma för att vänta in att besökarna skall ha druckit upp sitt morgonkaffe efter, en förhoppningsvis, skön natts sömn. Att de har hoppat ur nattskjortan och i ytterrocken och tagit sig ner till svenska mässan och fram till oss.

Under tiden kammar vi upp våra hundar och gömmer vår packning under bordet som är täckt med ännu mer svart tyg! Bra så. Onödiga saker är bortgömda och vi får behålla det stilrent! Mycket bra tänkt av monterbyggarna. Att det dessutom

står en bur under bordet och väntar ifall en hund behöver vila och ett par, dagen/montern till ära, SVARTA vattenskålar och väntar ifall man skulle ha glömt får mig att göra ett liten extra glädjeskutt!

Man har tänkt på så många grejer att det gör mig lite extra glad. Ja visserligen är det min första gång i montern så kanske är jag lätt att imponera på men vilket fantastiskt jobb det har lagts ner på att få till en snygg, funktionell och tilltalande monter!!!!

DET ÄRE ÄRA att få stå i rasmontern! En häftig upplevelse och det är inte utan att det pirrar lite i magen till att börja med. Ärligt talat är jag precis livrädd för att det

skall dyka upp frågor som jag inte har en aning om! Tänk om jag inte kan svara nyfikna herrar och damer på deras frågor när de nu så vänligt har sparkat av sig det där sängtäcket och tagit sig tiden att komma på ett besök till vår monter!

Först kommer några söta flickor i tioårsåldern fram och frågar lite försiktigt om de kan få klappa hundarna! –"Japp, säger ja, det får ni bara för att ni frågar så snällt!" och så blinkar jag lite åt dem. De småfnissar lite och kryper ner på knä intill Cola som genast är där och möter med nos mot handflata! Lite på efterslänkten kommer Faxen fram och nosar den andra tjejen i örat medan hon febrilt klappar på honom!

De blir kvar en stund och vi småpratar lite där vi alla tre sitter på knä på golvet. Vi pratar om hur mjuka och goa hundarna är och hur snälla flickorna tyckte att de var. Ja de stannar faktiskt ända tills deras mamma säger att nu är det dags att lämna hundarna ifred och kolla in de andra. Med löften om att det finns många fler hundar

att titta på och klappa så sliter de sig motvilligt och springer över till nästa monter.

Visst är det så, det finns väldigt många raser representerade och ljudnivån är därefter men min egen nyfikenhet över vad dagen har att erbjuda överröstar oväsendet.

Snart kommer ett par i 30 års ålder fram lite smått lyriska över att ha hittat montern. Det visade sig att mannens mamma hade haft en wheatenterrier men som tyvärr hade fått vandra vidare nu i somras. De älskade den där hunden och det märktes om inte annat på den iver mannen hade när han febrilt letade i sin mobil efter en bild på hunden och han själv som han gärna ville visa upp! Häftigt! Så roligt att de ville dela det med mig! Jahaja, det här var ju inte så svårt, bring it on bara!!!!

OK, LITE KNIVIGARE BLEV DET ALLT. En och annan fråga om pälsvård t ex och så ngn fråga om medellivslängd på rasen t ex! Shit ingen aning!

Jag hade en gissning som visserligen visade sig vara rätt enligt min monterkollega men lite pust ut efter det kände jag allt. Tänk vad skönt att vara två! Ja och det av många anledningar! Det här passet var vi dessutom, stundtals, ganska många.

Förutom hundarna, vår Faxen, så var Cola och hennes matte Louise och lillmatte Caroline också med och vi slöt upp tillsammans med Jonas. Med var även min store son! Ja det ska börjas i tid. Lika bra att han vänjer sig vid det här så att han inte behöver bli lika gammal som jag innan han själv kan stå i montern! ;-)

Jag har ganska länge tänkt att jag skulle vilja pröva att stå där men tillfälle och tid har inte givits mig men framförallt har jag varit nervös över att inte klara av det. Nervös över att jag inte ska kunna svara på frågorna! Någon sa att om man har en wheaten så vet man i princip allt de frågar om och lite så var det ju även om en och annan klurig fråga såklart dök upp!

Det var en spännande dag. En intensiv dag. En rolig dag och vi skulle absolut kunna göra om det igen, my dog och jag!

ThereseKarlsson

Man kan inte lära gamla hundförsäkringar sitta

Byt istället till vår hundförsäkring så ingår bland annat medicin och förband upp till 3 000 kronor per år. Med anor sedan 1768 har vi lång erfarenhet av att försäkra även annat du bryr dig om. Till exempel familjen, hemmet, bilen, hästen, hästgården, resan och geten. För fler visdomsord om våra försäkringar, ring oss på **020-319 000** eller gå in på dina.se/hund.



Dina Försäkringar